

Kennismaking met de Bhagavad Gita .



De Bhagavad Gita behoort tot de wereldliteratuur, de geschreven bronnen gaan terug tot 2000 a 3000 voor CHR. De mondelinge overlevering is veel ouder. Dit werk is door vele mensen van commentaar voorzien. Het is als Europeaan niet vanzelfsprekend om in dit cultuur-vreemde boek je weg te vinden.

Toch kan de Bhagavad Gita een leidraad zijn in het leven. Een hulpmiddel op de spirituele weg.

Schopenhauer de beroemde Duitse filosoof schreef .

"Ze is de troost van mijn leven geweest en ze zal de troost van mijn sterven zijn....."

De bedoeling van de lessen is een eerste kennismaking te geven met de Bhagavad Gita.

De lessen zijn gratis en gaan door op mijn privé adres Paswerkerslaan 78 in Temse.
Alle echt geïnteresseerden zijn welkom.

Na de les volgt er tussen 15 en 30 min mantra recitatie

Indien je info wenst :0478 749 506
of per mail linda.vbun1@gmail.com

Eerste les is op zaterdag 2/10/2021 om 10.00 tem 11.30uur stipt.

graag een mail of telefoontje als je komt.

Indien je tijd hebt kan je alvast kennis maken met 2 commentaren op de Bhagavad Gita.

Te vinden op

<https://yoganiketan.be/> rubriek Varia

[Atma Muni - Bhagavad Gita](#)

[Commentaar op de eerste vier hoofdstukken](#)

[Ananda - Bhagavad Gita](#) [Commentaar op de volledige Bhagavad Gita door Ananda](#)

